



Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamheten har även detta år präglats av Corona pandemin. Hela våren hade vi digitala medlemsmöten på zoom. Först till hösten kunde vi träffas fysiskt. Ytterligare en påfrestning under året har varit att vår möteslokal i Industriminnesföreningen tvingats byta lokaler i samband med kommunens försäljning av huset på Salagatan. I stället sökte vi oss till kommunens Träffpunkt på Storgatan 11, där man kan hyra rum per tillfälle. Det har fungerat bra, men vi ser fram emot att återflytta till Industriminnesföreningens lokaler på Salagatan 18B när de har fått igång sin verksamhet igen. Hela vårt boklager finns nedpackat i lådor där.

Styrelse, valberedning och revisorer

Styrelse: Vera Segraeus, ordförande Vera Bouveng Hermansson, kassör, Tone Tingsgård, sekreterare, övriga ledamöter, Margareta Brink, Gunilla Dahlkild -Öhman, Kjellrun Lindén, Maj Ringström, Cristina Wahlström och Anna-Karin Westerlund. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under året.

Valberedning: Barbro Lindberg, Ann-Marie Petersson och Barbro Dunér (sammankallande)

Revisorer: Margareta Thomas och Sonja Melinder

Medlemsantal: Medlemstalet i vår förening är nu 50 personer

Medlemsmöten:

Den 3 februari var Anna Carlson Nordqvist föreningens gäst i ett zoom-baserat möte som var mycket välbesökt. Anna är skådespelare vid bl a Uppsala stadsteater och har i många år varit ordförande i Teaterförbundet och hon talade om sin verksamhet.

Den 8 mars hade föreningen ett mycket uppskattat zoom-möte med Gertrud Åström på internationella kvinnodagen. Hon uppmärksammade kvinnors hundra år av kvinnokamp. "Kvinnors rösträtt i Sverige 100 år".

Föreningens årsmöte 24/ 3 avhölls som zoom-möte. Avslutningsvis framträdde skriparstugans poet Maj-Lis-Henriksson och läste egna dikter.

Den 28 april höll sociolog Elisabet Näsman ett uppskattat föredrag om "Barns utsatthet" i Sverige utifrån sin forskning.

Den 21 september träffades vi fysiskt på Träffpunkten. Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift var vår inbjudna talare. Hon berättade om sina erfarenheter av att vara kvinna och biskop i vår tid. Karin är docent i religionsfilosofi vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hon fångade oss åhörare med sin entusiasm, energi och positiva livssyn.

Den 20 oktober kom Gun Heimer chef för Nationellt centrum för kvinnofrid och talade om sina erfarenheter av att bygga upp verksamheten, sitt viktiga arbete med våld i nära relationer och kvinnors utsatthet.

Den 17 november föreläste Anna-Karin Westerlund, arkivarie vid landsarkivet, om en historiskt betydande kvinna Emmy Rappe, Sveriges första medicinskt utbildade sjuksköterska. Vi fick en levande bild, inte minst av svårigheterna att förbättra hygienin inom sjukvården.

Den 9 december presenterade historikern Anne-Marie Petersson en pionjärkvinna Berta Welin, sjuksköterska och politiskt aktiv. 1921 valdes hon till ledamot för riksdagens andra kammare. Ann-Marie var utklädd i tidstypiska kläder till Berta och intervjuades av ordf. Vera Segraeus. Denna levande presentation blev mycket uppskattad.

Projektet Uppsalakartan. Tone Tingsgård, Cristina Wahlström och Anna-Karin Westerlund håller i projektet. Föreningens medlemmar har uppmuntrats att bidra och det har mött gensvar. Styrelsen, skrifvarstugan och övriga föreningsmedlemmar är engagerade i att ta fram uppgifter och adresser utifrån en lista av namn som tagits fram av projektledningen.

Skrifvarstugan har under året publicerat sin sjätte bok i serien, Uppsalakvinnor berättar om: "Resor genom tid och rum". Deltagarna har fortsatt sitt skrivande med sikte på en nästa Boken kommer att redigeras under våren och publiceras hösten 2022.

Bokrelease 19 maj hade vi ett internt releaseparty utomhus i ordf. Vera S:s trädgård med skrifvarstugans medlemmar och Maria Wold och hennes medarbetare som arbetat med färdigställandet av boken. En mer officiell bokrelease ägde rum i Industriminnesföreningens lokal **1 oktober**, dit närstående och föreningsmedlemmar inbjöds.

Stadsvandring 14 april tog Anna Karin Westerlund med oss på en vandring genom centrala Uppsala i spåren av prostitutionen 1860–1900. Det blev mycket att diskutera och reflektera över vad gäller dessa kvinnors utsatta situation.

Slutord . Första halvåret ägde alla föreningsmöten rum som zoom-möten. Under hösten har vi kunnat träffas, men många har på grund av risken för covidsmitta valt att inte komma. Ungefär 1/3 av föreningens medlemmar har deltagit fysiskt på våra möten. Det har på flera sätt varit ett tufft år, nu hoppas vi att nästa år ska bli bättre. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla dem som trots rådande läge bidragit till att möjliggöra vår verksamhet under året.

Uppsala i februari 2022

Vera Segraeus

Vera Bouveng Hermansson

Margareta Brink

Gunilla Dahlkild Öhman

Kjellrun Lindén

Maj Ringström

Tone Tingsgård

Cristina Wahlström

Anna-Karin Westerlund